

https://objects.library.uu.nl/reader/index.php?obj=1874-274489&lan=en&_ga=2.132437582.1172032516.1593340498-1734391929.1527609718#page//96/42/49/9642498739035475919340011351378846957.jpg/mode/1up

Aurelius Augustinus Hipponensis, De Civitate Dei, Liber XIV, Caput XXIV:

Nonnulli ab imo sine paedore ullo ita numerosos pro arbitrio sonitus edunt, ut ex illa etiam parte cantare videantur.

Sommigen laten van anderen zonder enige stank naar believeen zodanig ritmische klanken horen, dat ze ook vanuit dat deel schijnen te zingen.



11th century manuscript, http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_3080_f094r

Quid est ergo tempus?

Si nemo ex me quærat, scio.

Si quærenti explicare velim, nescio.

Wat is dan tijd? Als niemand het me vraagt, weet ik het.

Als ik het echter zou willen uitleggen, weet ik het niet.

Aurelius Augustinus Hipponensis (CCCLIV – CDXXX)

Confessiones 11.14



11th century manuscript, http://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=harley_ms_3080_f096r

Sunt enim haec in anima tria quaedam et alibi ea non video. Praesens de praeteritis memoria. Praesens de praesentibus contuitus. Praesens de futuris expectatio.

Er zijn immers in de ziel drie dingen en elders zie ik ze niet. De tegenwoordige herinnering aan het verleden; de tegenwoordige aanschouwing van het heden; de tegenwoordige verwachting van de toekomst.

Aurelius Augustinus Hipponensis (CCCLIV – CDXXX)
Confessiones 11.20

Deze wijsheid is echter niet van Augustinus:



https://www.google.nl/maps/@52.3629414,4.8836374,3a,15y,247.96h,111.94t/data=!3m6!1e1!3m4!1seQuEn_jnZUUqVgwFu4V96Q!2e0!7i13312!8i6656

HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM

Colonnade op het Max Euweplein te Amsterdam

[https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Euweplein_\(Amsterdam\)](https://nl.wikipedia.org/wiki/Max_Euweplein_(Amsterdam))