

De haven was zonovergoten.
Eén van die hote-
Metoten
Van die grote
Boten
Was flink aangeschoten.
Op hoge poten
Had hij haar toegefloten,
En was vastbesloten
Voor zijn bedgenote
Zijn grote
Kloten
Te ontbloten.
Toen had hij die noten
Onmuzikaal gestoten
En daar niet van genoten.
Zij was in de lach geschoten,
Maar 't had hém verdrotten.